

70-års jubileum

Sillre m.o. Hem & Samhälle

Är en förening som grundades 1939 och som är politiskt och religiöst obunden.

Vår viktigaste uppgift är, att skapa gemenskap och trivsel för våra medlemmar eftersom vi inte har storstadsutbudet. Vi vill "lägga oss i" det vi anser inte är bra för oss. Vi tar direktkontakt med vår kommun, landsting eller länsstyrelse.

Den 17 april 1939 bildades Sillre Husmodersförening av Gunda Sillerström, Hely Lidholm samt Agnes Eriksson. Då hade 37 kvinnor antagit medlemskap.

Vår husmodersdräkt syddes upp av medlemmarna, och användes flitigt i olika sammanhang, bl.a. då Kyrkoherde Arne Hevenius installerades i vår församling och vi serverade kyrkkaffet. Den används även i dag vid särskilda tillfällen.

Namnet hade vi kvar i ca 30 år när vi ändrade från Husmodersföreningen till Hem & Samhälle.

I vår 70-åriga tillvaro har vi skapat historia som inte får glömmas, för historien är till för både självrannsakan och framtidstro. Vi har under årens lopp hunnit utträtta mycket genom vårt sociala engagemang och vår studieverksamhet.

Under kriget samarbetade vi med Röda korset som hade startat samma år som vi. Framför allt finska vinterkriget, där stickorna kom till flitig användning och våra medlemmar tog även emot finska krigsbarn. Vi har i många år stöttat Barncancerfonden och en internationell hjälp till Fistula-sjukhuset som reparerar skadade kvinnor i underlivet. Vi sålde även Unicef-kort i många år så länge vår moderförening var kommissionär. ACWW:s vitaminfond m.m. Studieverksamheten har varit lärdomar i många olika handarbetstekniker vävning, trädgårdsskötsel, sammanträdesteknik,

psykologi, engelska, vårda livet, teatercirklar, hushållsberedskap, civilförsvars - försäkringskurser och mycket mera.

Vi var initiativtagare till att ha kaffeservering och basar för deltagarnas anhöriga under Skälarännet. Kyrkkaffe i skolan på 1 advent med julmarknad i korridoren. Kollekten gick i många år till sjömanskyrkan men numera följer vi Riksinsamlingar. Vi flyttade sedan till Sockenstugan.



Gun Melander

Vi var initiativtagare till att fira Nationaldagen på Vättaberget tillsammans med andra föreningar, nu är vi med och sponsrar Hembygdsföreningen.

Vi startade även en fritidsgård i skolan, där våra medlemmar arbetade ideellt.

Vi hade mannekänguppvisningar, Lucia-Fetisdagsbaler i några år.

Tillsammans med Holms HS prenumererade vi på Sundsvalls Tidning till Patienthotellet i Umeå.

Fälldinfonden - för främjande av demokratin



Fonden har som ändamål att främja demokratin. Fälldinfonden grundades 2001 och delar årligen ut stipendier till studenter vid Mittuniversitetet. 2009 års stipendium - Fokus Europa - tilldelades Kajsa Larsson Falasca, Liden. Här tillsammans med Thorbjörn Fälldin Stipendiesumman på 4.000 euro delades ut av Thorbjörn Fälldin.

Stipendiekommitténs motivering:

”Samspelet mellan de politiska representanterna och medborgarna är bärande för legitimiteten i det politiska systemet. Stipendiatens projektmål, att belysa de moderna valkampanjernas påverkan på demokratin, är viktig för förståelsen av samtiden och för den fortsatta utvecklingen av demokratin i Europa.”

Vi besöker Solgården o Rutsgården för kaffejudning och underhållning. Vi hittade en äldre kyrkstämpel på pastors-expeditionen, och fick av stiftet i Härnösand samt kyrkan i Liden användningsmöjligheten för hantverkare att marknadsföra sig. Sen till vår glädje har ”märket” även används i andra sammanhang i Lidens marknadsföring.



Vi har möten första måndagen i månaden mellan september och Maj, vi alternerar mellan vandrarhemmet, Västanå bygdegård och hemmen. Innan Järkvissle skola såldes var vi stationerade där.

Förutom dagordningen så har vi besök för att förkovra oss, eller bara ha roligt, resa ut för studiebesök och trevnad. Gemenskapen för ortens kvinnor är viktig. Bara att veta om att det finns någon att tala med är guld värt. Viktigast är vi för dem som inte har sina rötter här.

Vårt 70-års jubileum kommer vi att fira på Ångermanälven med middag o samkväm.

*Medlemmarna
genom
Kerstin o Elsie.*